

Eerbetoon Albert van Dalsum

EENIGENBURG ► Het dorp Eenigenburg eert dit zomerseizoen een van zijn beroemdste inwoners: acteur Albert van Dalsum, die leefde van 1889 tot 1971. Naast acteur was Van Dalsum ook een bovengemiddeld getalenteerd schilder van onder meer stillevens.

Albert van Dalsum wordt door velen gezien als een van de grootste Nederlandse toneelspelers van de twintigste eeuw. Naast acteur toonde hij zich ook een begaafd kunstschilder. Van Dalsum kwam al vanaf 1917 elke zomer in Bergen, waar hij in het openluchttheater speelde. Daar leerde hij ook schilders van de Bergense School kennen, mensen waarmee hij jarenlang bevriend was.



Albert van Dalsum in zijn stulp in Eenigenburg. Foto dateert uit 1970.

Indrukwekkend

Na zijn indrukwekkende toneelcarrière kwam Albert van Dalsum vaker in Noord-Holland. In 1964 ging hij wonen in de oude bakkerij in het dorpje Eenigenburg. Een plek waar hij zich meteen thuis voelde en meer rust en ruimte vond om te schilderen. 25 oktober 1971 overleed Albert van Dalsum in Eenigenburg. Van Dalsum en zijn tweede vrouw Do Hoogland zijn beiden begraven op het kleine kerkhof van het dorp, waar 19 maart 2008 in muse-

um Historisch Harenkarspel een koperen buste van een van Nederlands grootste toneelreuzen werd onthuld. De buste staat in een parkje op zo'n honderd meter van zijn graf.

Selectie

„Wij zijn als Museum Eenigenburg is zeer verheugd om een unieke en verrassende selectie van de schilderwerken van Van Dalsum te kunnen presenteren”, meldt Lisa Johnson, voorzitter De Eenigenburg Stichting. „De tentoonstelling is tot stand geko-

men in samenwerking met Renée Smithuis, gepassioneerde kenner en verzamelaar van de Bergense School. De getoonde werken komen uit schenkingen aan het museum door de zoon van Albert - Sjeng van Dalsum - en zijn weduwe Joke Pallada. Deze collectie is aangevuld door recente - genereuze - schenkingen en een aantal bijzondere werken in bruikleen, afkomstig uit particuliere collecties die niet eerder te zien zijn geweest.” In het boekje dat Renée Smithuis voor de

tentoonstelling heeft geschreven, vertelt zij met liefde over de schilderkunst van Van Dalsum en zijn bijzondere vriendschappen met de schilders van de Bergense School. Ook vermeld in het boekje zijn herinneringen van mensen die de grote Van Dalsum en zijn vrouw Do hebben meegemaakt; ze zijn verzameld door dorpsbewoonster Hansje van der Geest. De site albertvandalsum.nl geeft ook veel informatie over zijn leven en werk.
Sjaak Euser