

Wonen op Dijkstaal – door Piet Smit.

Na in W'huizen gewoond te hebben zijn vader en moeder in 1932 verhuisd naar Dijkstaal. Toen ze daar aankwamen, in de boederij van de Schager Kerk, stonden ze wel raar te kijken. De vorige bewoners, Dirk Bakker en zijn gezin, waren in de nacht vertrokken naar Argentinië. De broodbordjes stonden nog op tafel.

Daar aan het werk op de 27, 36 en 45 snees, het was hard werken en veel armoede. Na enige jaren gebouwd te hebben kreeg Ome Han Klaver van de Stolpen het idee om een koe te brengen, dan had je iedere week wat melkgeld. De koe werd gebonden achter de bakwagen gebracht, hij gaf 30 liter melk per dag. Voor de melk kreeg je $2\frac{1}{2}$ cent de liter, dus f1.- voor een bus melk. Na de crisistijd kwam de oorlog. Toen hebben ze op Dijkstaal ook heel wat meegemaakt. Kinderen uit de stad werden in ons gezin opgenomen om aan te sterken. Moeder moest goed oppletten dat er geen luizen of schurft in het gezin gebracht werden. De laatste jaren van de oorlog werden spannend en er kwamen veel onderduikers bij ons aan. Tinus Lagerveld en Chris Goes uit Den Helder, Piet en Cor Krijgsman uit Bergen en Haarlem en de Donia's uit W'huizen. Eten was er voldoende, er werd op Dijkstaal 's nachts geslacht. o.e. paarden, koeien en schapen, met als slager Jo Stoop uit Tuitjenhorn. Na afloop, zo tegen middernacht werd er dan van achter geroepen: zet de pan alvast maar op moeder! Dan werd er biefstuk gebakken. De volgende dag werden er bloedworsten gemaakt. Vet bracht f 80,- per pond op, vlees f 120,- pond. Schapen werden gekocht voor f 1200,- en een schapenvacht bracht f 350,- op.

Na de oorlog kwam de grote geldsanering. Pieter Lieftinck, de minister van financiën, bepaalde dat iedereen z'n contante geld moest inleveren. Men kreeg dan f 10.- terug. Het z.g.n. Tientje van Lieftinck. Heel W'huizen was die dag even rijk. Er werd een onderzoek gedaan naar de herkomst van grote sommen geld, i.v.m. de "zwarte handel". Als je niet aan kon tonen dat het eerlijk verdiend was, werd het verbeurd verklaart.

Zo staat op het persoonsbewijs van vader met de hand geschreven: Twaalf x f 100.- van hemzelf. d.d. 12 juli 1945. Opa Piet Smit leverde volgens zijn persoonsbewijs, dat iedereen in de oorlog bij zich moest dragen; 2 briefjes van f 1000,- en 10 van f 100,- in.

Piet Smit van Dijkstaal.