

Hobby van oud-kastelein is uit de hand gelopen

Geschreven: WOENSDAG 30 DECEMBER 2015 13:33



De naam Dick Visser is een bekende naam in onze omgeving.

Samen met zijn vrouw Marleen runde hij jarenlang Hotel café 't Centrum in Winkel, tegenwoordig woont hij al weer een lange tijd in Nieuwe Niedorp. Dick is geboren en getogen in Eenigenburg en daar kan hij altijd heel leuk over vertellen. Om alles vast te leggen is hij gestart met een website over zijn geboortedorp. Er zijn nog veel meer oud-inwoners uit Eenigenburg naar onze regio vertrokken, ook voor hen is het leuk om de oude herinneringen te bekijken op de website van Dick Visser. Hij heeft er ruim vijf jaar aan gewerkt om alle oude foto's uit het familiearchief online te zetten. Ook in het buurdorp Warmenhuizen heeft men een website met oude foto's, die bijgehouden wordt door Ciske Quant uit Warmenhuizen.

[Website Eenigenburg](#)

[Website Warmenhuizen](#)