

Dick Visser uit Nieuwe Niedorp dook in de geschiedenis van Eenigenburg en presenteert op 7 juni zijn website www.eenigenburgopdekorrel.nl. Hier is vanaf die dag van alles te lezen over de dorpsbewoners, de omgeving en de karakteristieke huizen. En er is vooral veel te zien. Veel foto's van vroeger, zelfs uit familiealbums. Want Visser kreeg bij zijn speurtocht veel hulp van (oud-)inwoners van het dorp.

De erfenis van oudoom Willem gedigitaliseerd



Lydia Jasper
ljasper@hollandmedia.combinatie.nl

Eenigenburg * Dick Visser (66) woont weliswaar in Nieuwe Niedorp, maar hij is een rasechte Eenigenburger. „Mijn hart gaat sneller kloppen als ik het dorp

precies te zijn: plaatjes en pixels. Zondag 7 juni gaat na een presentatie in het museum van Eenigenburg de website met de naam www.eenigenburgopdekorrel.nl de lucht in. Met daarop informatie en vooral veel foto's van Eenigenburg. „Het komt door mijn oudoom Willem Meijles”, zegt hij. „De oudste broer van mijn oma. Hij zing bij zijn oudste zoon Arie



nader. Als ik de silhouetten van de prachtige stolpen, de toren van de kerk en tegen de dijk de contouren van Floris' dwangburch zie.” Zijn liefde voor het dorp heeft nu handen en voeten gekregen. Of om

inwonen en zijn schoondochter luisterde graag naar zijn verhalen over vroeger.” Dat moest-ie opschrijven. Vond Nel. Want ze kon ze toch allemaal niet onthouden. Bovendien kende ze de mensen niet waar oudoom Willem in geuren en kleuren over kon vertellen. Dus dat maakte het er allemaal niet gemakkelijk op.

Vellen

Veel aansporing had hij niet nodig. Hij schreef een paar vellen vol over alle huizen en hun bewoners. Alles wat hij zich wist te herinneren en wat hem door zijn ouders en grootouders was verteld. En hij hield het de laatste paar jaar van zijn leven trouw bij. Tot aan zijn dood in 1960. De papieren kwamen uiteindelijk



Ariën Meijles en Trijntje Jonker, de overgrootouders van Dick Visser, lieten deze foto

terecht bij Dick Visser die na zijn pensioen de mogelijkheid kreeg om zich er in te verdiepen. „Want er moest iets mee te gebeuren. Maar wat? Ik vind het wel interessant, maar mijn kinderen hoeven het niet.” Dus boog Visser zich over de henenpoten van zijn oudoom Wil-

lem. „Ik heb geprobeerd alles te vertellen. Niet alles was meer leesbaar. Ik ben bezig geweest met dingen na te zoeken en uit te pluizen. Ik heb bij de huizen in Eenigenburg aangehouden en gevraagd of mensen nog aanvullingen voor me hadden. Ik vond vooral foto's interessant. Heel veel mensen hebben



Het geboortehuis van Dick Visser staat in het midden op deze foto uit 1975.



Het Tijdkompas in het museum.



Regionaal **13**

Stad en Streek

'Mijn hart gaat sneller kloppen van Eenigenburg'

Warmenhuizen in oude foto's

Lydia Jasper

Warmenhuizen * Dick Visser zocht voor het opzetten van de website contact met Ciske Quant uit Warmenhuizen. „Het is een hele klus geweest“, aldus Visser. „En door toedoen van Ciske staat het nu op een site. Zij heeft al verschillende websites gebouwd. Dat kan je met een gerust hart aan haar overlaten. We hebben heus wel



Op 6 juni 1904 maken vanwege hun 25-jarig huwelijks. De kinderen zijn van links naar rechts: Cor, grootmoeder Antje, oudoom Willem, Gerrit en Klaas. EIGEN FOTO'S

me geholpen daarmee. Ik onder- vond heel veel medewerking. Ik kreeg memoysticks vol met foto's en teksten."

Het leerde hem heel over zijn eigen familie. „Bepaalde dingen wist ik al. Ik ben geboren in Eenigenburg, naast de pastorie. Mijn moeder is 24 jaar kosteres van de kerk ge-

weest. De naam Meijles komt al vroeg voor in de geschiedenis van het dorp. Al in 1671 is er een Meijles begraven. Maar het aparte is dat de naam op verschillende manieren werd geschreven. Dat zie je terug op de grafstenen."

Het idee om een site te maken borrelde vanzelf boven. Nadat hij

de website www.warmenhuizen-noudefotos.nl had gezien, kwam hij in contact met Ciske Quant die die site had opgezet.

Aanvullingen

„Na de presentatie gaat op 7 juni de website de lucht in. Het programma is nog niet helemaal rond,

maar ik zal op symbolische wijze mijn research overdragen. Bezoekers van het museum kunnen hier dan ook de site bekijken. Ik heb al veel informatie achterhaald, maar ik blijf hopen en wachten op aanvullingen en verbeteringen. Want er zijn altijd namen en data die missen."

wat onenigheid gehad over de indeling, maar het is een mooi geheel geworden."

Quant richtte vorig jaar www.warmenhuizeninoudefotos.nl op. Deze site vertelt het verhaal over de ontstaans- geschiedenis van het dorp en geeft een beeld van alle veran- deringen die Warmenhuizen door de jaren heen heeft onder- gaan. Er zijn meer dan 300 foto's op te vinden.

Quant houdt zich overigens al- tijd aanbevelen voor nieuwe en oude foto's. Het is niet nodig om de prenten af te staan. In- scannen of e-mailen is vol- doende. Meer informatie is verkrijgbaar op de betreffende website.



Willem Meijles met zijn vrouw Jaantje Troost en hun kinderen.



Museum Eenigenburg.



Een grafsteen uit 1671 van de familie.