

Presentatie website in Museum Eenigenburg, zondag 7 juni

'Eenigenburg op de korrel'



Dick Visser bezig met de voorbereidingen. (Foto: Marc Moussault)

NIEUWE NIEDORP - Dick Visser (66) woont in Nieuwe Niedorp. Maar zijn wieg stond aan het Kerkelaantje in Eenigenburg, dorp waaraan hij nog altijd zijn hart heeft verpand. "Mijn moeder is 24 jaar koster van de kerk geweest." Zondag 7 juni is de lancering van de website die hij heeft gemaakt over het dorpje dat tegen de Westfriese Zeedijk schurkt.

"Echt, mijn hart gaat nog altijd sneller kloppen als ik het

dorp nader, de silhouetten van de prachtige stolpen zie, de

toren van de kerk en tegen de dijk de contouren van Floris' Donjon..." opent Dick Visser het gesprek.

Visser vervolgt: "Ik ben trots op het resultaat: www.eenigenburgopdekorrel.nl! Mag ik even uitleggen hoe de site tot stand is gekomen? Kijk, mijn oudoom Willem Meijles,

de oudste broer van mijn oma, heeft in 1956 een schriftje volgeschreven over zijn familie. Hij was een echte Eenigenburger, geboren op de Selschardijk in 1881 en zijn werkzame leven gewoond tegenover de wipbrug bij het Statje..."

Lees verder op pagina 3

Eenigenburg op de korrel

Vervolg van voorpagina

"Oom Willem woonde zijn laatste levensjaren in bij zijn oudste zoon Arie Meijles op 'Harke', de Hoge Buurt. Wanneer hij dorpsverhalen aan zijn schoondochter Nel Meijles-Diepsmeer vertelde, zei Nel: *'Vader, dut moet je opskroive. Ik ken zuks niet ont-houwe en 'k kom niet van de Burg, 'k ken al die mense geniesen, weer je't over hewwe!'* Deze woorden nam hij ter harte, hij schreef een paar vellen vol over alle huizen en hun bewoners, alles wat hij zich wist te herinneren en wat hem door zijn ouders en grootouders was verteld. Zo ongeveer vanaf 1850 t/m 1960, het jaar waarin hij stierf. Om zo'n document niet verloren te laten gaan heb ik alles geprobeerd te 'vertalen', na te zoeken en uit te pluizen. Aan de desbetreffende families heb ik gevraagd of het klopte en of zij nog aanvullingen voor me hadden, vooral foto's, dat vond ik heel belangrijk. Joh, sommigen kwamen met complete memorysticks aandragen

met hun familie geschiedenis erop en ik mocht selecteren."

Hele klus

"Al met al was het een hele klus en dankzij Ciske Quant uit Warmenhuizen staat het nu op de site! Het is - vind ik - een mooi geheel geworden. Ik hoop dat de beschreven families mij fouten en vergissingen willen vergeven en ik wacht vol spanning op aanvullingen en verbeteringen van hen. Uiteindelijk bepalen zij wat er wel of niet op komt te staan! Van het enthousiasme heb ik opgekeken: trouwboekjes, rouw- en trouwadvertenties, huwelijksfoto's, baby's in de wieg en ga zo maar door. Het is echt een soort 'dorps-genealogie' geworden! Ik wil graag alle oud- en huidige bewoners van het dorp bedanken. Zonder hen zou het nooit zo mooi zijn geworden. En o ja: verbeteringen, aanvullingen, commentaren, gescande foto's en interessante verhalen mogen naar mijn mailadres worden gestuurd: dveenigenburg@gmail.com"